

Studiematerial

1903 Årsberättelse
för Trälleborgs Skoarbete-Årskommittés
verksamhet År 1903.

Årskommittén har under det gångna året
afhållit 10 ordinarie, 8 extra ^{konst} och 1 möte
gemensamt med arbetsgifvarne inom tasket.
Årskommittén bestod vid årets början af 9 med-
lemmar och utgjorde vid dess slut 6 medlemmar.
Minskningen beror på att flera, afrest från
Staden och nya från landbygden intresserat
i stället som icke kan förmås att ingå i År-
skommittén, ledes att vid Skofabriken som systersällskap
7 a 8 personer ingen bland dem är organiserad
ett förhållande som bör (de vären ^{konst} detta förr
de förhållande det tillåter) genom agitation
från Årskommittén rätas. Årskommittén har under
året med förbundets medgifvande fört fören-
else inom handarbetet; prästisten uppsades den
1 April hvarvid förslag om något förhöjda ackon-
priser på samma gång framlemnades och de
arbetsgifvarne icke ville gifva med sig på för oss
antagliga villkor medlades arbetet den 7 Maj kl.
12 midday sedan arbetsgifvarne 2 dagar förut
genom protokollsutdrag underkastats derom.
Ströket varade i 16 dagar och omfattade 7
arbetsgifvar med 10 arbetare hvaraf de 9
voro i organisationen. Underhållemnades från
förbundet med 123 kr 64 öre. Arbetet återupps-
tog den 26 Maj sedan på ett gemensamt möte
den 24 Maj i Goodtemperatorkalen, Kvistigheterna
bitades och genom förhandlingar från vår sida
en ny förbättrad prästista kom till stånd, hvar
vid vi fånga Cirka 10 procent förhöjning på
det förut gällande ackonpriserna; samt hos
en som drifves yrket med hjälpmaskiner
Timlön af 30 öre för daglig arbetare i yrket
samt prästistans tryckningskostnader fördeklarade

Källa: Årsberättelse från år 1903

**Ur: Arkivet från Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 Trelleborg.
Serie: B. Volym: B.1.**

Bevarande institution: Skånes Arkivförbund

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 i Trelleborg

Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade typograferna redan 1848, men det var på 1880-talet som facken började växa och bli många. De nya fackföreningarna hade tre krav: 1. Allmän och lika rösträtt - det första steget togs 1909, men förverkligades först 1921 då också kvinnorna fick rösträtt. 2. Organisationsrätten - rätten att fritt gå med i och bilda fackföreningar och andra organisationer, som förverkligades stegvis mellan 1906 och 1938 genom avtal. 3. Åtta timmars arbetsdag - 48-timmarsvecka med arbete sex dagar i veckan - förverkligades 1920. Men sjömän, lantarbetare och hushållsanställda ställdes utanför.

Svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 i Trelleborg bildades 1897.

Läs årsberättelsen från år 1903 om svenska skoarbetarförbundets avd. nr 27 i Trelleborg och svara därefter på följande frågor:

1. Hur många möten har svenska skoarbetarförbundets avdelning nr. 27 i Trelleborg haft under 1903?
2. Hur många medlemmar hade avdelningen vid årets början respektive årets slut? Vad trodde förbundet själv att förändringen i antal medlemmar berodde på?
3. Varför utbröt det en strejk som varade i 16 dagar?
4. Vad innebar den nya prislistan?
5. Vilka frågor demonstrerade avdelningen för i första majtåget den 1903 tillsammans med de andra fackföreningarna?
6. Varför har avdelningen inte kunnat hålla sina möten i Folkets hus? Var har de i stället haft sina möten?